

## ***Viktiga bahá'í-principer:***

- ❖ Det finns endast en Gud
- ❖ Alla religioner kommer från samma gudomliga källa
- ❖ Religionen skall vara en källa till kärlek och enighet
- ❖ Alla människor tillhör ett enda släkte
- ❖ Enighet i mångfald
- ❖ Avskaffandet av fördomar om religion, nationalitet och samhällsklass, etc.
- ❖ Lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män
- ❖ Självständigt sanningssökande
- ❖ Allmän skolutbildning
- ❖ Samförstånd mellan vetenskap och religion
- ❖ Allmän nedrustning och en global myndighet för att vidmakthålla världsfred
- ❖ En mer rättvis fördelning av världens rikedomar
- ❖ Ett internationellt hjälpspråk

*"Alla människor har skapats för att föra vidare en ständigt framåtskridande civilisation."*

*"Umgås med alla religioners anhängare i en anda av vänskaplighet och gemenskap!"*

*- Bahá'u'lláh*

Mer information om bahá'í och kontakt med bahá'íer:

[www.bahai.se](http://www.bahai.se)    [www.bahai.org](http://www.bahai.org)

Bahá'í-litteratur kan köpas online på:

<http://bahaiforlaget.se>

Bahá'í-litteratur på svenska finns gratis på:

[www.skrifter.bahai.se](http://www.skrifter.bahai.se)

# Bahá'í

## Praktiska steg mot en enad värld



*Så starkt är enhetens ljus att  
det kan upplysa hela jorden.*

*- Bahá'u'lláh*



*Báb's gravhelgedom på Karmelberget i Haifa, Israel  
där Bahá'í världscenter är beläget*

Bahá'í är en världsomspännande, politiskt obunden, religiös rörelse som nu finns representerad över praktiskt taget hela jorden. Den grundades i Persien av Bahá'u'lláh (1817-1892) som för bahá'íer är Guds Uppenbarare för vår tidsålder.

Bahá'í syftar till att skapa förståelse, samförstånd och solidaritet mellan folk av olika nationalitet, kultur och religion, för att på så vis lägga grunden till en bestående världsfred. Bahá'u'lláh lär att det endast finns en Gud, en ursprunglig skapande källa som är alltings yttersta orsak och syftmål och något långt ovan människans fattningsförmåga. De olika religionerna har närmast sig denna yttersta verklighet på olika sätt, givit den olika namn, och gjort sig olika föreställningar om vad Gud är.

Förutom en förnyelse av den kärna av andliga sanningar som i olika form återfinns i alla de stora religionerna, kom Bahá'u'lláh med progressiva sociala idéer som för sin tid var mycket radikala.

Den anda av gemenskap och engagemang för det allmänna bästa som befrämjas av barnklasser, juniorgrupper och studiecirklar, förstärks ytterligare av regelbundna sammankomster för bön och högläsning ur bahá'í-religionens heliga skrifter. Dessa gemensamma andaktsmöten bidrar till att ingjuta en andlig atmosfär i hela grannskapet och i synnerhet i det lokala bahá'í-samfundet.

Efter hand som studiecirkelarna genererar fler mänskliga resurser ökar också förmågan att på många andra sätt bidra till lokalsamhällets, och i förlängningen hela samhällets, utveckling. De former som sådana ansträngningar kan anta är varierande och inkluderar till exempel läxhjälp till barn, projekt för att förbättra den fysiska omgivningen och aktiviteter för att förbättra hälsa och förebygga sjukdomar. Bahá'íernas växande bidrag till samhället på sådana konkreta sätt, ger också deras bidrag till det offentliga samtalet större tyngd. Bahá'í-andan kan på så vis påverka långt utanför de egna aktiviteterna.



*Barnklass i Tyskland*

Denna bild av hur man kan få ett lokalsamhälle att förvandlas andligen och blomstra kan verka utopisk. Men de olika aktiviteter som beskrivits ovan håller redan på att praktiseras över hela världen och i många länder har man i vissa lokalsamhällen kommit en bra bit på vägen mot ett förändligande av den sociala gemenskapen.

De sju böckerna i studiecirkelmaterialet bygger på varandra. Den första har som tema "Reflektioner över själens liv." Den tredje Ruhi-boken ger färdigheter i att leda barnklasser och den femte att vara animatör ("animator") i juniorgrupper. Den sjunde boken är en sorts sammanfattning av de tidigare sex böckerna och ger färdigheter att själv leda studiecirkel. På detta sätt genererar dessa studiecirkel mänskliga resurser att ta hand om barn och juniorer liksom att starta nya studiecirkel och på så sätt gradvis öka resurserna och sprida det goda inflytandet på samhället i allt större omfattning.



*Juniorgrupp som samlar upp skräp och avfall i sin by. Norte de Bolivar, Colombia Källa: Frontiers of Learning*

En viktig aspekt av studiecirkelarna, liksom juniorgrupperna, är att man inte bara studerar och diskuterar vissa böcker tillsammans – lika viktigt är att försöka tillämpa lärdomarna i praktiken. I juniorgrupperna beslutar deltagarna själva om vissa gemensamma projekt i en anda av tjänande, i syfte att bidra till förbättring av ens eget grannskap eller närsamhälle.

I studiecirkelarna får man övning i t ex att göra ett andaktsprogram, att leda barnklasser och att hjälpa en juniorgrupp.

Bland dessa kan nämnas, självständigt sökande efter sanning, harmoni mellan vetenskap och religion, frigörelse från fördomar om religion, etnicitet, samhällsklass, etc, jämställdhet mellan kvinnor och män, allmän skolutbildning, avskaffande av extrem rikedom och fattigdom, ett internationellt hjälpspråk, mm.

Bahá'í-trons övergripande mål är mänsklighetens enhet. Det har kärnfullt sammanfattats av Bahá'u'lláh i uttalandet:

*Jorden är endast ett land och  
mänskligheten dess medborgare*

Att utveckla det globala samhället i riktning mot mänsklighetens enhet innebär ingenting mindre än en ny världscivilisation, en som verkligen omfattar hela världen. Så uppgiften är enorm. Om vi ser tillbaka i historien, så har alla de tidigare civilisationerna utvecklats genom den ena eller andra världsreligionen. En anledningen till det är att en stark gudstro behövs för att ge den starka motivation som är nödvändig för att övervinna gamla kulturmönster och utveckla nya mönster som kan uttrycka den kärlek till medmänniskor som är det centrala i alla religioner.

I bahá'í-religionens skrifter finns en tydlig vision om det kommande världssamhället som ska genomsyras av medkänsla, rättvisa och fred – att prioritera det allmänna bästa framför sina egna snäva intressen. Förutom den genomgripande kulturförändring som behövs, krävs också nya sociala/politiska institutioner - framför allt någon typ av global styrelse som kan genomföra och vidmakthålla världsfred. Bahá'í-samfundet ska inte självt direkt ingripa i den politiska processen, men Bahá'u'lláh har förutspått att situationen i världen kommer att bli så katastrofal att stormakterna kommer att inse att de inte har något annat val



än att komma överens om en global lösning som kräver att de till en del gör avkall på sin suveränitet. Vi är inte där än, men redan nu finns en växande insikt om att ingen stormakt på egen hand kan sköta rollen som världspolis.

Bahá'í-samfundet är som sagt inte en politisk rörelse, dess roll ligger istället i att få en anda av medkänsla, rättvisa och fred att genomsyra samhället på alla nivåer. Bahá'íerna inser förstås att de inte klarar av att göra detta helt på egen hand, utan behöver samarbeta med alla goda krafter som strävar mot en fredlig och rättvis värld. Så frågan är hur det ska gå till. Vi börjar nu se konturerna av ett svar på den frågan.



Bahá'ier i hela världen arbetar systematiskt med att ingjuta de nya värderingarna av medkänsla, rättvisa, fred, etc i samhället. Att få vuxna människor att ändra sitt livsmönster på det sättet är mycket svårt och kan nog inte lyckas annat än när det gäller enskilda individer, men knappast i kollektiv skala. För att åstadkomma en sådan genomgripande kulturförändring måste man börja med barnen och de yngre ungdomarna innan de gått igenom puberteten.

Bahá'í-samfundet har därför utvecklat ett särskilt program för åldersgruppen 11-14 år (juniorer) där de i grupp får arbeta med ett karaktärsdanande material som syftar till att hjälpa dem att utveckla andligt självbestämmande ("spiritual empowerment") och tillämpa vad de lärt sig genom gruppaktiviteter i tjänande anda – att göra något bra för sitt närsamhälle eller grannskap. Ett förberedande karaktärsdanande program har också utvecklats för barn i åldern 5-11 år. Ungdomar som genomgått både barnklasserna och juniorgrupperna har fått en helt annan förmåga

än tidigare att säga nej till våld och droger och andra destruktiva företeelser för att istället inrikta sig på att tjäna sina medmänniskor och utveckla sitt samhälle.

Det finns en väldigt inspirerande video som visar dessa aktiviteter och den nya anda som genomsyrar lokalsamhället på några av de platser där man kommit långt i detta arbete - i Colombia, Kongo, Kanada och Indien - som man kan titta på eller ladda ned från nätet (<http://www.bahai.org/frontiers/>).



*Studiecirkel i Toronto, Kanada*

För att få detta ambitiösa program att fungera behövs eldsjälur som kan leda barnklasser och ta hand om juniorgrupper. Detta har också lösts inom ramen för programmet genom en serie studiecirkel som nu används över hela världen. Såväl studiecirkelarna, juniorgrupperna som barnklasserna välkomnar alla intresserade – man behöver inte vara registrerad medlem i Bahá'í-samfundet för att delta eller ha någon religiös bakgrund över huvud taget. I själva verket välkomnar Bahá'í-samfundet alla av god vilja både att delta och även att medverka som handledare för barnklasser, juniorgrupper och studiecirkel.